

84 VAUCLUSE

Guide: pag. 410 – 412

(Reisvolgorde is NIET goed!)

Atlas: ANWB Michelin Toeristische Wegematlas Frankrijk 2018

(GROEN omcirkeld) (alles is OOST)

Plaats + blz. Atlas	Waar ligt het	Tekst uit de Guide
Avignon 285 F5	43°56'58.10 N 04°48'13.60 O	A.WOONHUIS a.1. 21-23 bis, rue Joseph-Vernet, in de oude stad, een PC op het huis, bewoond door kapitein Bonaparte in aug. 1793. Opschrift in de Guide. (bevestigd onder bescherming van het Institut Napoléon)
	43°56'52.80 N 04°48'18.40 O	a.2. Rue Viala, in het oude hotel Forbin. Hier werd de eerste prefect geïnstalleerd: -Jean Pelet, bijgenaamd Pelt de la Lozère (FR). Hij werd staatsraad in 1804, graaf van het Empire in 1808. In september 1902 volgende hem op; -Marc-Antoine Bourdon de Vatry (FR), minister van Marine tijdens het Directoire, prefect van Le Havre (jaar X), prefect van Maine-et-Loire (jaar XIII) en van Gênes (1809), baron van het Empire in 1810; -François-Pascal Delattre (FR), oud-gedeputeerde van de Somme bij de Raad van Vijfhonderd, benoemd in het jaar XIII en in febr. 1810 vervangen; -Goswin-Joseph-Augustin de Stassart (NED), ridder, daarna baron van het Empire (1810), die daarna in dec. 1810 prefect werd van de Bouches-de-la-Meuse; -Carl-Gérard Hultman (NED), baron van het Empire in 1811, die prefect werd van de Bouches-de-l'Yssel in maart 1813; -Jean-Baptiste-Maximilien Villot de Fréville (FR) werd er in dec. 1813 prefect; -Alexandre-Jean-Denis Rouen des Mallets (niets), behield zijn post tijdens de Restauratie; -Alexandre-Gabriel Heim (FR), benoemd op 6 april 1815, algemeen secretaris van de regering van Piémont, auditeur bij de Staatsraad en baron van het Empire in 1811.
	43°56'00.60 N 04°48'10.20 O	- 21, Place Crillon, porte l'Oulle, een PC op het oude hotel van het Palais-Royal, waar werd vermoord maarschalk Guillaume Brune (NED): Opschrift in de Guide.
	43°56'49.20 N 04°48'12.40 O	b.MUSEUM b.1. 65, rue Joseph-Vernet het musée Calvet. Hier portretten van : - generaal André Philippe Corsin (FR) - kapitein van een vaisseau François-Henri-Eugène Daugier (FR)

	43°56'56.10 N 04°49'31.80 O = zeer groot	<p>- zeelieden van de Keizerlijke Garde en van de cantatrice Giuseppina Grassini (ENG) (door madame Vigée-Lebrun).</p> <p>- het portret van generaal Joseph Chabran (FR) ligt in depot van het musée Jouve de Cavaillon en dat van generaal Joseph Daultane (FR) in de prefecture van Vaucluse.</p> <p>c.KERKHOF</p> <p>c.1. Op de route van Pontet, rechts het kerkhof Saint-Véran:</p> <p>- Jean-Antoine Audigane (FR), kapiten. (carré 2, langs de buitenmuur)</p> <p>- Charles-Joseph de Carmejane (FR), chef bataljon bij het 5^e artillerie à pied (1801); kolonel (1806); directeur der artillerie te Turijn, daarna te Venetië (1808). Stafchef bij het leger van Italië onder prins Eugène. Baron van het Empire in 1810. (carré 3, binnen in, noord)</p> <p>- Joseph Chabran (FR+foto graf). Brigade generaal in Italië in 1797. Daarna bij het leger van Zwitserland. Divisie generaal in 1799, dient opnieuw in Italië, daarna in Spanje tot 1810. (carré 2, graf no. 1056)</p> <p>- Antoine Chantron (FR), kapitein bij het 2^e artillerie à pied, gewond te Lützen en Bautzen. (carré 1, langs de buitenmuur)</p> <p>- Jean-Urbain Fugière (FR +foto graf). Oud-sergeant in het Koninklijke leger, vrijwilliger in 1791. Hij neemt deel aan de eerste campagne in Italië, daarna aan de campagne van Egypte als brigade generaal. Hij verliest een arm in Aboukir: Opschrift in de Guide. (carré 7, tombe 317)</p> <p>- J.-P. Hardy (niets), militair intendant (dalle, verborgen, carré 16)</p>
Beaumont-du-Ventoux 285 H3	44°11'10.20 N 05°09'59.00 O = midden dorp	a.1. In de kerk, sinds 12 juni 1994, de resten van monseigneur Étienne-André-François de Paule Fallot de Beaumont de Beaupré (NED) , bisschop van Gent in 1802, daarna van Piacenza in 1807, graaf van het Empire in 1808. Een PC aan de crypte: Opschrift in de Guide.
Cadenet 305 H3	43°44'05.80 N 05°22'20.50 O = midden rue	a.1. Rue du Tambour d'Arcole een PC op het geboortehuis van André Étienne of Estienne, de 'tamboer van Arcole' (FR) . Begonnen als vrijwilliger in 1792 bij het bataljon van Lubéron, dat het 99 ^e werd, daarna het 51 ^e demi-brigade. Te Arcole zwom hij met enkele soldaten de rivier Alpone over met zijn trommel op het hoofd en maakte hij in de rug tegen de Oostenrijkers een enorm lawaai, waardoor deze op de vlucht sloegen. Hij ontving een stokbrood van zilver in 1802. Opschrift in de Guide.
	43°44'04.00 N 05°22'25.00 O	a.2. Op de place du Portail het standbeeld van André Étienne (door Amy), ingewijd in 1894: Opschrift in de Guide.

		(verwijderd door de bezetter in sept. 1943. Opgeslagen voor transport is het door de inwoners gepakt en onder de grond verstopt. De bezetter vertrok in mei 1945, het standbeeld werd in okt. weer terug geplaatst. De namen van deze 'redders' zijn op de sokkel gezet.)
Fontaine-de-Vaucluse 285 H5	43°55'17.90 N 05°07'42.00 O = Avenue Francois Petrarca	a.1. De kolom ter ere van de dichter Petrarca (NED) en zijn vriendin Laura werd opgericht op initiatief van Joseph Piot (niets) in 1804. Hij was rechter van instructie in Avignon en dichter, lid van het Athéneé.
Lamotte-du-Rhône 284 D2	44°15'55.50 N 04°40'50.50 O 44°16'24.80 N 04°40'58.30 O	a.1. In de kerk achter het hoofdaltaar een oude stèle van de familie Balincourt met inscriptie betreffende Maurice de Balincourt (FR) . Minnaar van de hertogin d'Abrantès, kamerheer van Julie Bonaparte (1813), burgemeester van Champigny-sur-Yonne tijdens de Honderd Dagen. Opschrift in de Guide. a.2. Op het Gemeentelijk kerkhof , bij de ingang van de gemeente, rechts, in de richting van Pierrelatte, de sepulture van de familie, waarin rust Maurice de Balincourt (stèle, in het linker deel van dit kerkhof)
Lapalud 284 D1	44°17'56.40 N 04°41'27.00 O	a.1. Gemeentelijk kerkhof de tombe van Louis Julien de Bidon (FR) . Divisie generaal. Hij dient eerst bij het leger van het Oosten bij de staf van de divisie Reynier, werd daarna prefect van Morbihan van 1801-1814. Hij was eveneens Staatsraad. Brigade generaal in 1803, commandant het Legion d'honneur in 1803. Hij wordt baron van het Empire in 1803.
Ménerbes 305 G2	43°50'03.10 N 05°12'14.10 O 43°50'00.80 N 05°12'18.90 O = midden rue 43°50'03.30 N 05°12'13.90 O = midden dorp	a.1. In het Stadhuis een schilderij , dat de Spaanse stad Tortose voorstelt met aan de linkerkant een portret van generaal Louis-Benoît Robert (FR) , die daar het garnizoen commandeerde. Kapitein in Italië in 1799-1800, hij dient in Spanje van 1808-1814. Kolonel van het 117 ^e ligne in 1808, hij wordt baron van het Empire in 1811. Hij onderscheidt zich bij de belegeringen van Saragossa, Tortose en Valence. a.2. Rue du Portail-Neuf: woning bewoond door generaal Robert . Hij stierf daar op 16 juni 1831. a.3. Rue de Carmejane, in de oude curie, de tombe van generaal Robert: Opschrift in de Guide. (stenen tombe waarop gebeeldhouwd: twee gekruiste degens, omgeven door laurierbladeren met het Legion d'honneur en twee sterren. Privé terrein)
Orange 285 F3	44°07'53.60 N 04°48'16.30 O	a.1. Gemeentelijk kerkhof de tombe van Joseph Moutet (niets) . Kapitein, hij is bij het 121 ^e demi-brigade de bataille in 1793 en neemt deel aan het beleg van Toulon. Naar het 39 ^e ligne. Hij raakt gewond bij Elchingen. Chef bataljon bij het 96 ^e ligne in 1806. Hij dient in Pruisen, Polen en Spanje. Kolonel in 1813. Hij commandeert het 12 ^e ligne bij het leger der Pyreneën. Gewond te Bayonne. Hij dient tijdens de Honderd Dagen bij het leger van het Noorden. Opschrift in de Guide.

		(stèle, allée 9)
Piolenc 285 E3	44°10'22.00 N 04°45'41.30 O = begin van N7 44°10'27.30 N 04°45'34.80 O 44°10'36.10 N 04°45'44.00 O 44°10'41.50 N 04°45'45.50 O	<p>a.1. In het zuiden van Piolenc, langs de N7, zie je een oratoire (FR+foto) (kapelletje op privé terrein) gewijd aan Notre-Dame-de-Bon-Rencontre, opgericht en geheiligd op 21 mei 1851 door een dienstplichtige uit 1811, André-François Bernard (niets). Hij kwam bij het restant van het 52^e ligne te Gênes, daarna in 1812 vertrok hij met het 2^e bataljon van zijn eenheid naar Spanje. Gevangen te Pamplona, hij zag zijn land niet terug voor 1814. Medaille de SH. Opschrift in de Guide.</p> <p>a.2. Gemeentelijk kerkhof de begrafenis kapel van de familie Corsin. Hier rust André-Philippe Corsin (FR), generaal en weldoener dezer gemeente. Kapitein in 1796, chef bataljon in 1806. Hij dient in de Grande Armée in 1806 en 1807, daarna in Spanje van 1808-1811. Baron van het Empire en brigade generaal in 1809. Hij wordt gevangen genomen tijdens de terugtocht uit Rusland. Op 1 maart 1815 weigert hij de poorten van de stad Antibes te openen voor een detachement, dat Napoleon vergezelt. (aan het einde van de hoofdallee, links van de ingang)</p> <p>a.2. Rue Corsin, een monument met buste van generaal Corsin.</p> <p>a.4. In de kerk een kapel, gebouwd in 1829 door generaal Corsin ter herinnering aan zijn ouders. Met PC.</p>
Rustrel 286 C5	43°55'28.50 N 05°29'04.00 O	a.1. Het domaine de Grand-Saint-Julien, vlakbij het gehucht Viaux, bewaart een stenen standbeeld van Napoleon als Petit caporal. Een anoniem werk uit 1826.
Sérignan-du-Comtat 285 F3	44°11'19.20 N 04°50'06.40 O	<p>a.1. Gemeentelijk kerkhof: - César de Dianous de la Perrotine (FR). Chef bataljon bij de genie in 1797. Hij dient in het leger van Italië van 1797-1800. Daarna in de Grande Armée in Pruisen en Polen (1806-1807). Kolonel in 1808. Hij neemt deel aan de campagne in Spanje, waar hij dient in het leger van Catalonië (1809). Baron van het Empire in 1811. Daarna marechal de camp in 1814 onder Louis XVIII. (in de centrale allée, links van het monument voor de doden)</p> <p>- Philippe Benoît de la Pailonne (niets). Leerling aan de polytechnische school in 1802, daarna aan de artillerie school te Metz in 1804. Luitenant bij het 3^e artillerie à pied in 1806. Hij gaat naar het 4^e artillerie à pied als kapitein in 1810. Hij dient in het leger van Napels (1806), in Spanje (1808-1809), in Portugal (1810-1812). Te Lützen en Batzen, te Leipzig, te Brienne en te Montereau. (kapel)</p>
Travaillan 285 F3	44°13'47.30 N 04°52'58.20 O = D154	a.1. Neem vanaf het Stadhuis de route naar Vaison-la-Romaine. Neem na enkele tientallen meters links de route naar Sainte-Cécil-lès-Vignes. Op 300 m voor het bord D154-Sainte-Cécile-lès-Vignes neem rechts de aarden weg. Na 200m in een dennenbosje met grote dennen: het begrafenismonument van

		Joseph-François Olivier de Gérente (niets). Opschrift in de Guide. (vierkant monument met palmen, met engelen met een hekje. Het epitaaf is verdwenen)
Valréas 267 G5	44°23'05.80 N 04°59'21.30 O 44°23'07.70 N 04°59'38.00 O	a.1. 36, Grande-Rue, het woonhuis, behorende aan generaal Joseph Daultane (FR). Brigade generaal in 1799. Hij dient bij de staf van generaal Jourdan bij het leger van Zwitserland. Vecht daarna te Hohenlinden. Chef staf bij het 3 ^e corps van maarschalk Davout. Hij dient in Oostenrijk, in Pruisen en in Polen. Daarna gouverneur van Warschau in juli 1807. In 1808 baron van het Empire . Hij dient in Spanje van 1808-1813. Daarna tijdens de operaties in het zuidwesten van Frankrijk. a.2. Generaal Daultane is begraven op het Gemeentelijk kerkhof. Zijn tombe bestaat niet meer. Zijn resten zijn geplaatst in een mausoleum, waarin rusten vijf soldaten gedood in de Eerste Wereldoorlog: Opschrift in de Guide. (1 ^e divisie)

16-9-2021 10:28

NED = artikel erbij gevonden in het Nederlands

FR = artikel erbij gevonden in het Frans

DUI = artikel erbij gevonden in het Duits

ENG = artikel erbij gevonden in het Engels

Niets = geen artikel er bij gevonden, niets van belang